

Ohel Yonah Menachem

Synagogue &
Community Center

Rabbi David Spektor

דוא"ל:

vaad@ohelyonah.com



אוהל יונה מנחם

בית כנסת
ומרכז קהילתי

הרב דוד ספקטור

אתר אינטרנט:

www.ohelyonah.com

דרשה מאת הרב דוד אברהם ספקטור
לכבוד בר המצוה יוסף גלוח ובנושא:

תפילין של אהבת ישראל

שבת שלום וברכת מזל טוב לבר המצוה יוסף ולהורים אריאל ודבורה וכן ברכה מיוחדת לסבא בני וסבתא שרה גלוח וכן לסבא ראובן וסבתא לאה שוורץ ולכל המשפחה.

יוסף סיימת היום את קריאת התורה במצות תפילין שהתחלת להניח אתמול כבר מצוה ולפני-כן בתור חינוך למצוה. וְהָיָה לְאוֹת עַל יְדְכָה וְלְטוֹטְפוֹת בֵּין עֵינֶיךָ כִּי בְחַזֵּק יָד הוֹצֵאתָנוּ מִיַּד מִצְרַיִם. התפילין הם אות על היד ועל הראש שה' הוציא אותנו מהגלות. התפילין הם אות וסמל החירות שלנו.

כידוע יש בנוי יורק פסל החירות בגובה 93 מטר וכדוגמתו בקטן נמצא בירושלים בצומת הרחובות בן צבי ואגריפס. האמת היא שאתה יוסף, כיהודי בשר ודם הרבה יותר חירותניק מפסל החירות הבנוי מברונזה בנוי יורק ומברזל בירושלים. על ידי רצועות התפילין אתה מחובר ישר למקור החירות, לה' אלוקי ישראל.

מספר הרב קוק בספרו אורות הקודש (חלק ג' עמ' שמ), ש"ישנם צדיקים כאלה שהם מרגישים צמאון פנימי להיות מעוטרים בתפילין כל היום ואין מספיק להם התפילין שבשעת התפילה." אחד מהצדיקים האלה היה הרב קוק בעצמו שהיו לו תפילין קטנים שהיה מסתיר מתחת לכובע שלו וכן על זרועו המכוסה בבגד. גם היום יש יחידים שהולכים כל היום עם תפילין וזכורני מימי לימודי בישיבת מרכז הרב, שהרב חיים סבתו, היום ראש ישיבת מצפה יריחו ואז תלמיד הישיבה היה הולך כל היום בתפילין ולומד שבע דפי גמרא ביום. וכן הרב אביגדור נבנצל, רב הרובע היהודי בירושלים היה הולך כל היום בתפילין. קשה לשמור על גוף נקי ומחשבה טהורה כל היום ולכן אנו מסתפקים בתפילין בשעת תפילת שחרית בלבד. מכל מקום יש יחידים סגולה, שמאד היו רוצים להניח תפילין כל היום, כפי שמתאר הרב קוק אותם: "צדיקים יסודי עולם כאלה, לפעמים חשקם בהנחת תפילין כל היום לא יעלה בידם מכמה מניעות, מכל מקום (יש להם) תשוקה פנימית... לאור התפילין."

ומי הם האנשים האלה שרוצים להניח תפילין כל היום? ממה זה נובע? כתוב עליהם הרב קוק: "הם הם אוהבי ישראל באמת, שנפשם צמאה לתשועת ה' ולבנין ארץ ישראל. הם נוטים חסד כלפי הכל ומלמדים זכות על כל הפושעים, כי הם רואים את הניצוץ הטוב הגנוז בכל נפש." ונשאלת השאלה: מה הקשר בין התפילין ואהבת ישראל האדירה הזאת?

התשובה נמצאת במסכת ברכות, שלמדת כולה עם אביך משך כשנתיים. בדף ו. מסופר שם על התפילין שהקב"ה כביכול מניח לעומת התפילין שעם ישראל מניח. "מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין - שנאמר (ישעיהו ס"ב) 'נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו. ובזרוע עזו - אלו תפילין. תפילין אלו של מרי עלמא, של אדון עולם, מה כתוב בהם? (השבח של עם ישראל!) (דברי הימים א' י"ז): ומי כעמד ישראל גוי אחד בארץ. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: "אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, שנאמר: (דברים ו') שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד. ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר: ומי כעמד ישראל גוי אחד בארץ!"

ומכאן למד הרב קוק, ש"ערכה של התפילין, היא היא אהבת ישראל, שהן תפילין של מארי עלמא, שכתובים בהם השבחים של עם ישראל: מי גוי גדול ומי כעמד ישראל גוי אחד בארץ."

יוסף, מיום הבר מצוה אתה לא רק ממשיך להניח את התפילין שלך, אלא אתה מתחיל גם להניח קצת את תפילין של מרא עלמא, אדון עולם, שהם מלאים אהבת ישראל ואחריות על עם ישראל, לעזור לכל יהודי כמה שאפשר גם בגשמיות וגם ברוחניות.

ואני תפילה שרבים בעיר הזאת גם "יניחו" תפילין אלו של "מרי עלמא", אדון העולם (ע' ברכות ו. שהן משל להוספת אהבת ישראל) ובפרט ברמת בית-שמש ב'. במיוחד לאחר מה שקרה שם השבוע כאשר עשו לנטלי משיח כמעט לינוץ, כמעט רצח (לפי המשטרה היא היתה בסכנת חיים ממש) ותקפו אותה בסלעים, בבקבוקים ושפכו עליה חומר דליק (אקונומיקה). מחזות כאלה זכורים לי משנות המילואים שלי ברצועת עזה, מרפיח, דיר אל-בלח, ג'יבליה ואל-בורג', אבל הם לא מתאימים לערי ישראל, לערי קודש, לעיר-ארון הברית בית-שמש. זה לא מספיק להניח תפילין של רש"י, אפילו זה לא מספיק להניח גם תפילין של רבנו תם. יש חובה היום גם "להניח" תפילין של "מרי עלמא", אדון העולם (ע' ברכות ו.), שהם תפילין של אהבת ישראל, שכתוב בהם "ומי כעמד ישראל גוי אחד בארץ". אחד לא שמים!

יוסף, סיפרת לי שהתחלת לנגן על גיטרה בבחינת עבדו את ה' בשמחה. גם הנחת תפילין הוא בטוי לשמחה, כפי שמסופר במסכת ברכות (ל): "אבבי היה יושב לפני רבה, ראה שאבבי מאד שמח ומתבדח, אמר לו רבה: וגילו ברעדה כתוב בתהילים (ב,יא). (לפי רבה יחד עם הגילה והשמחה צריך להיות גם "רעדה", יראת שמים). אמר ליה (השיב לו אבבי): אני מניח תפילין. ולמה הנחת תפילין מתיר להיות שמח כל הזמן? מסביר רש"י: "(התפילין) הם עדות שממשלת קוני... עלי". זאת אומרת שע"י תפילין על הראש ועל הזרוע והיד אתה מרגיש שקונך, ה' שומר עליך בכל מצב ואין שמחה גדולה מזו, אפילו במצבים קשים וזה אני אומר מתוך ניסיון אישי בחצי שנה האחרונה. יוסף למדת מסבתא שרה קריאת התורה. היא זכתה בדרום אפריקה ללמד את הקריאה ל-2500 נערים, אפילו לנער חרש. וכן קבלת כיס תפילין שהסבתא לאה רקמה עליה באופן אומנותי. בזכות אבות ואמהות, ובזכות סבים וסבתות תושבי בניס. אתה ממשיך את מסורת המשפחה ואני מברך אותך שכיוסף תוסיף הרבה תורה ומצוות בשמחה אמיתית ובנחת ובשם הקהילה אתה מוזמן לקבל ספר זה.